



Stichting Jesus the Rock Missions; KvK: 05081014, Zwolle
Correspondentie Adres NL: Zwartschaap 6, Stuifzand, 7934 PC Nederland
Correspondentie Adres ZA: PO-Box 780, Gonubie, 5256, Zuid-Afrika
Tel NL: +31 61 274 9515; Tel RSA: +27 82 660 9471
E-mail: info@jesustherockmissions.com
Website: www.jesustherockmissions.com
Bank gegevens NL: ABN-AMRO 40.12.82.228, Hardenberg
IBAN: NL84 ABNA 0401 2822 28; BIC: ABNANL2A
(Door Belastingdienst aangemerkt als ANBI met RSIN 815 475 627)
Bank gegevens ZA: Standard Bank Vincent Park, Br.Code: 053721
Rek. No.: 084 1200 88, BIC: SBZAZAJJ

...the God and Father...comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)

NIEUWSBRIEF MAART 2026

Door Wiebe (WvdH) en Simone (SvdH) van der Heide

Beste Familie en Vrienden

Van september 1997 tot maart 2001 woonde ik in de township Mzamomhle. Dezelfde township waar Simone en ik nog steeds actief zijn. Ik woonde in een hut boven op een duin en vanuit die hut was het uitzicht over de township zoals op de foto hieronder. In die tijd leerde ik een lied in een van de kerken in Gonubie. (Gonubie is de plaats direct naast Mzamomhle). Een deel van de tekst van dat lied luidt als volgt:

*Ik keek op
En ik zag mijn Heer aankomen
Ik keek op
En ik zag mijn Heer de weg afkomen
Halleluja, Hij komt
Halleluja, Hij is hier*

In die eerste jaren, terwijl ik voor Mzamomhle bad, zag ik in gedachten Jezus de weg afkomen, de weg zoals op de foto.



De laatste tijd is er een jonge man van 27 jaar die als kind en tiener deel uitmaakte van onze programma's en nu regelmatig op een straathoek het Woord van God predikt. Soms sluiten anderen zich bij hem aan om samen te prediken en liederen te zingen.

Onlangs liep op een zondag een groep jongeren van 16-17 jaar door de straten terwijl zij lof- en aanbiddingsliederen zongen. Deze jongeren hebben allemaal deel uitgemaakt van onze programma's en sommigen zijn nu nog steeds betrokken als leiders in het Jeugdcentrum.

Ik ben zo blij en dankbaar wanneer ik deze dingen hoor en zie gebeuren. Mzamomhle is een moeilijke plek om op te groeien. In Genesis 4:7 staat dat "de zonde op de loer ligt aan de deur". Ik zou zeggen: in de township ligt zij niet eens op de loer bij de deur, maar is zij openlijk overal aanwezig – alcoholmisbruik, drugs, hebzucht, diefstal, geweld, moord en seksuele losbandigheid. Hoe kan deze cirkel worden doorbroken? Zal hij ooit worden doorbroken? Te midden van de chaos zien we kleine lichtjes van hoop, zoals deze jongeren die anderen willen helpen om hoop en genezing in Jezus te vinden.

WvdH

Eindejaarsfeest - Een bijzondere viering

Ons eindejaarsfeest was opnieuw een heel bijzondere tijd voor de kinderen en voor ons. We begonnen de middag met het maken van de groepsfoto. Dat is niet eenvoudig met ongeveer honderd enthousiaste kinderen, maar ze vinden het prachtig om zichzelf later terug te zien op de foto in het jeugdcentrum.

Na het maken van de foto openden we met gebed, een Bijbel verhaal en liederen die de kinderen gedurende het jaar hebben geleerd. Ze zingen altijd met vreugde en dat is zo mooi om te horen.

We lieten foto's zien van het afgelopen jaar. De kinderen vinden het geweldig om zichzelf op het grote scherm



te zien. Hun glimlachen en gelach maken alles de moeite waard. We maakten ook fotocollages van deze foto's, die in de komende jaren in het jeugdcentrum te bekijken zijn. Dat helpt de kinderen zich gewaardeerd te voelen.

Het thema van dit jaar was "Rock Stars Got Talent". We moedigden de kinderen aan om te zingen, te dansen en toneel te spelen. Sommigen waren verlegen, maar gingen toch het podium op en deden het heel goed.

Tijdens het jaar hebben we wekelijks Bijbelstudies en we hadden een Bijbelquiz gemaakt. De kinderen herinnerden zich veel en vonden het leuk om de vragen te beantwoorden. De winnende groep kreeg chocolade, wat hen erg blij maakte!

Er was eten, snacks, voetbalmedailles en certificaten. De kinderen hadden eerder gestemd ook voor een "Beste Vriend", die een speciale medaille ontving. Wanneer we gezinnen in de township bezoeken, zien we de onderscheidingen vaak trots aan de muur hangen.

Aan het einde kreeg ieder kind een pakketje met lekkernijen mee naar huis. We danken God dat dit mogelijk is. Jullie gebeden en steun helpen ons om zulke momenten voor de kinderen te creëren.



Bijbelstudie - Groeien in geloof

We werken met ongeveer honderd kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Na het sporten brengen we tijd samen door om uit de Bijbel te leren.

We zijn begonnen in Genesis en werken langzaam door de Bijbel heen. Elke week stellen we vragen over de vorige les. Als kinderen de antwoorden weten, krijgen ze een klein snoepje. Hun glimlach laat zien hoe trots ze zijn.

Onlangs spraken we over discipelen worden, gebaseerd op Mattheüs 28. Het is prachtig om te zien hoe sommige kinderen nu al vriendelijkheid en geloof tonen in hun dagelijks leven.

Sinds vorig jaar hebben we een clubhuis op het sportveld van Gonubie waar we samen kunnen komen. Dat is een grote zegen.

Jarenlang hielden we de Bijbelstudie buiten op het veld, zelfs bij slecht weer. Het hebben van een veilige plek helpt ons om Gods Woord regelmatig en duidelijk te delen.

Een bord dat nog steeds spreekt

Vele jaren geleden schonk een bedrijf het bord bij de ingang van onze boerderij.

Elke keer als we het zien, worden we herinnerd aan hoe één daad van vrijgevigheid een blijvend verschil kan maken. Het herinnert ons eraan dat deze plek toebehoort aan Gods werk en Zijn liefde voor mensen.

Die liefde zien we wanneer we gezinnen in de township bezoeken, hen bemoedigen, schoolkleden of voedsel geven, helpen na woningbranden, kinderen naar de dokter brengen en tijd met hen doorbrengen. Deze eenvoudige daden laten Gods zorg op een praktische manier zien.

Onlangs kwamen drie nieuwe kinderen een weekend naar het jeugdcentrum. Eén van hen zei bij aankomst: "Wat een mooie plek." Momenten als deze herinneren ons eraan hoe gezegend we zijn en hoe belangrijk dit werk is.



Gebed en dankzegging

Dertien jaar geleden kwamen we aan op de boerderij. Er moest veel worden schoongemaakt, gerepareerd en gebouwd. Onlangs vond ik een oud gebedsboekje met veel gebedspunten.

Als we terugkijken, zien we hoeveel gebeden God heeft verhoord. Soms waren Zijn antwoorden anders dan wij hadden verwacht, maar Hij is altijd trouw geweest.

Blijf alstublieft met ons meebidden. Wij geloven sterk in het volgende gezegde:

Geef nooit op – want God geeft nooit op.

Hij houdt van ieder van ons, heel veel.

Dank u dat u deze reis met ons meewandelt door uw gebeden, bemoediging en steun.

SvdH

"Stichting Jesus the Rock Missions" is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997. (Registratie van de Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma's, jaarverslagen etc. is te lezen op de website www.jesustherockmissions.com.