



Stichting Jesus the Rock Missions; KvK: 05081014, Zwolle
Correspondentie Adres NL: Orionlaan 22, 7771 EK, Hardenberg, Nederland
Correspondentie Adres ZA: PO Box 780, Gonubie, 5256, Zuid-Afrika
Tel NL: +31-523-272329; Tel RSA: +27 82 660 9471
E-mail: info@jesustherockmissions.com
Website: www.jesustherockmissions.com
Bank gegevens NL: ABN-AMRO 40.12.82.228, Hardenberg
IBAN: NL84 ABNA 0401 2822 28; BIC: ABNANL2A
(Door Belastingdienst aangemerkt als ANBI met RSIN 815475627)
Bank gegevens ZA: Standard Bank Vincent Park, Br.Code: 053721
Rek. No.: 084 1200 88, BIC: SBZAZAJJ

...the God and Father...comforts us in all our troubles so we can comfort those who are in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. (2Cor. 1:4)

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2023

Door Simone Poen-van der Heide

Een Bijzonder Mens

Laten we hem Olman noemen. Olman werd geboren van ouders die niet voor hem zorgden vanwege drugs- en drankmisbruik. Als klein jongetje zwierf hij door de straten van de sloppenwijk en vond slaapplekken in huizen waar hij zich dan onder een bed verstopte. Een echtpaar in de sloppenwijk beseftte zijn omstandigheden en namen hem in huis als hun eigen kind. Hij was vroeger bang voor Wiebe, en rende weg zodra hij die vreemde man zag. Op 14-jarige leeftijd verzamelde Olman al zijn moed en sloot zich aan bij één van onze groepen. Hij is nu 29 jaar, is al 13 jaar betrokken als leider en leeft een leven ter ere van God. Op dit moment is hij onze belangrijkste jeugdleider, zowel in de township als bij het jeugdcentrum. Hij is een zachtaardig en bescheiden 'role model' voor veel jongeren en als een broer/vader voor veel kinderen. We zijn God dankbaar dat Hij Olman op ons pad heeft gebracht en wij zo een zegen voor elkaar mogen zijn.

Olman heeft moeite gehad om goed werk te vinden. Op een dag eind vorig jaar had ik, Simone, het op mijn hart een vriend te bellen om te zien of hij een arbeider nodig had. De vriend vertelde dat hij diezelfde ochtend had gebeden voor een nieuwe arbeider omdat de huidige erg onregelmatig en onbetrouwbaar was geworden. Is deze prachtige 'timing' niet door God geleid?

"Laat in je hart de vrede van God heersen, waartoe je ook geroepen bent als leden van één lichaam, en wees gevuld met dankbaarheid."

Kolosenzen 3:15



Samen Delen ('Sharing is Caring')

Kinderen die een weekend naar de boerderij komen brengen etenswaren mee voor maaltijden of snacks. Sommige kinderen kunnen maar één ui of een aardappel meenemen, anderen brengen chips, koekjes, suiker en drinken. Iets waarvan ze weten dat het zal worden gebruikt tijdens het weekend. Ze zijn zo trots om te brengen wat ze hebben. Het komt voor dat iemand door zijn thuissituatie niets heeft om te geven wat uiteraard dan geen probleem is. Het doel hiervan is dat ze leren geven en delen en niet slechts ontvangen.

Bezoek Uit Nederland

In juni/juli kwamen Henk en Reini en hun zoon Frank

vanuit Nederland bij ons op bezoek. Reini is sinds 2006 bestuurslid van onze organisatie. We hebben een mooie tijd met elkaar gehad. Het was hun vijfde bezoek en ze genoten om de continuïteit van het werk te ervaren en de uitbreidingen rond het Jeugdcentrum.





Een Berg Verplaatsen ('Moving a Mountain')

Ons schaduwhuis (3 x 12 meter), waar we groenten verbouwen, wilden we graag dicht bij huis en het jeugdcentrum plaatsen. Het zou gaan om een verhuizing van zo'n 200 meter via de weg, het erf in en dan rondom

het huis. We konden het uit elkaar halen of compleet verplaatsen. We besloten om eerst de laatste optie te proberen en het lukte met 10 man. Wat een plezier is het al geweest om het schaduwhuis nu dichtbij te hebben!

Plezier

Als een groep kinderen op de boerderij is, zetten we ze in twee groepen en gedurende het weekend doen ze competitie spelletjes met elkaar. Frank kwam met het idee van een nieuw spel: een spijker aan een touwtje om je middel, de spijker bungelend aan je achterkant en zo proberen het in een fles te laten zakken. We hebben allemaal goed gelachen. Als je nog ideeën hebt voor nieuwe spelletjes ben je van harte welkom om ze met ons te delen!



Tot Slot

God is so trouw! Afgelopen augustus was het 26 jaar geleden dat Wiebe voor het eerst zijn tassen in een hutje in de sloppenwijk Mzamom'Hle neer zette. 26 jaren in dienst door Gods trouw, aan mensen zo gevuld met angst. Onze harten zijn vol met dankbaarheid aan God die altijd weer mensen inspireerd Zijn werk te ondersteunen. Hartelijk dank aan u allen voor uw trouwe ondersteuning door Zijn goedheid! Mag Zijn goedheid jullie omringen, jullie bewaren, jullie begunstigen en jullie vrede geven. Onze harten en gebeden zijn met jullie allen!

Met Liefde,
Simone en Wiebe

“Stichting Jesus the Rock Missions” is werkzaam onder de inwoners van een sloppenwijk nabij Oost Londen in Zuid Afrika sinds 1997. (Registratie van de Stichting vond plaats in 2006.) Het doel van de Stichting is Gods liefde delen met kinderen c.q. jongeren en hun leefomgeving, waarbij wordt gewerkt op een algehele wijze door aandacht te geven aan het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van de mensen. De leefgemeenschap wordt gestimuleerd om betrokken te zijn bij de uitvoering van de taken. Meer informatie over het ontstaan van de Stichting JTRM, de programma’s, jaarverslagen etc. is te lezen op de website www.jesustherockmissions.com.